

MARTS

nielsen/andreasen 2001

1. Langt ne-de un-der vin-den der står den smuk-ke - ste vi - ol med
smil på he-le kin-den mod marts' ble-ge sol. Som om at det var
som-mer-tid som om at som-me-ren var hvid en lil-le stæ-dig
snob-be en ki-lo-me-ter op-pe en træk - fugl kom for-bi.

Sangen kan undtagelsesvis synges på
"Den blå anemone"



Kommer hjem
efter at ha kørt igennem
savnet og natten
1000 km
som en magnet drevet mod din pol
som en trækfugl
der kan finde en forladt rede
i Allégade i provinsen
efter 5 måneder
ved Ramses' grav i Egypten
instinkt og ufattelig længsel

Kommer hjem
og det er morgen
og alting står op
og du ligger der endnu
og er smuk
du har sat friske blomster
i entreen

1. Langt nede under vinden
der står den smukkeste viol
med smil på hele kinden
mod marts' blege sol
Som om at det var sommertid
som om at sommeren var hvid
en lille stædig snobbe
en kilometer oppe
en trækfugl kom forbi

2. Den flyver over landet
der ligger søndagsdovent hen
en lille båd på vandet
med fiskestang og mænd
Som om at det var sommertid
som om at der ku komme bid
en lille meter nede
der gik den store gedde
en trækfugl så det ske

3. Den dykker ned fra skyen
og ser det første forårskys
en rude midt i byen
med smil og stjernedrys
Som om at det var sommertid
som om at det var celluloid
en mand og vist en kvinde
en film blev skabt derinde
en trækfugl mangler ord

4. Den sætter sig på skuret
og synger verdens første sang
ifølge partituret
med stædig skabertrang
Som om at det var sommertid
som om at der imidlertid
kun fandtes godt på jorden
i dette smukke Norden
en trækfugl slog sig ned

Tekst: Arne Andreasen, 2001
Musik: Jens Nielsen, 2001