

JANUAR

nielsen/andreasen 2001

1. Med vin-ter-vejr om ø-er-ne og frost i al-le sø-er-ne er
Dan-mark så for-fø-ren-de klædt på til rim og sne Med
børn på kæl-k på ve-je-ne og mænd i bi-ler, le-gen-de mens
fru-er flot og fe-jen-de lar de-res pel'-se se.

Sangen kan undtagelsesvis synges på
"Sneflokke kommer vrimlende"



Vi er et rigtig rart folkefærd, vi danskere. Vi er gode til at være os selv og lægger ikke unødigt beslag på andres tid. Modstræbende tilhængere af de europæiske og andre fællesskaber, måske mest for ikke at gå glip af noget. Den danske hygge trives bedst tilsat engelsk bøv, spansk rødvin og amerikanske B-film. Der er kun få ting, der kan gøre os virkelig sure. Fx. restskat og dårligt vejr. Derfor taler vi nogle gange lidt i krogene om politikere og vorherre. Men helt grundlæggende er vi slet ikke i tvivl om, at vi er de bedste, de rigeste, de heldigste, de tilfredseste. Derfor alt ville vi ikke bytte med nogen, så længe vi selv kan bytte lidt kroner til en uge i solen. Og så længe skatten er lav og himlen blå og høj. Gud bevare dk.

1. Med vintervejr om øerne
og frost i alle søerne
er Danmark så forførende
klædt på til rim og sne
Med børn på kæl-k på vejene
og mænd i biler, legende
mens fruer flot og fejende
lar deres pelse se

2. Og nedad bakketinderne
blir solen rød på kinderne
med frost i trommehinderne
på dem der står på ski
Og nogen står på hænderne
og flere går på enderne
de fleste slår antennerne
helt ud og går i hi

3. Og indefra bag ruderne
med broderi på puderne
og gigt i åreknuderne
ser gamle øjne ud
De spejler sig i minderne
med venner og veninderne
og smiler sødt med kinderne
af velerfaren hud

4. Og Danmark du er svævende
og helt igennem levende
når ikke du er krævede
og mavesur og kold
Må frosten ta bacillerne
hold fast på vaudevillerne
på vej til torskegilderne
og kys din skat og told

Tekst: Arne Andreasen, 2001

Musik: Jens Nielsen, 2001