

# DANSENDE SOMMERFUGL

*Shuffle*

Vi si-ger vel - kom-men og fug- le- ne syn- ger og vi skal  
 syn- ge for san- gen for - yn- ger. Og lan- det lig- ger i ly - den af  
 blå- klokke- klan - ge og fug- le flok- kes i fryd om de smukkes- te san-  
 ge. Som en dan- sen- de som- mer - fugl  
 stræk- ker Gud si- ne hæn- der mod jor - den på en strå- len- de  
 mor- gen så gul og med hjer- tet i hån- den, for - svo- ren.  
 hjer- tet i hån - den, for- svo - ren. For Pa - ra - dis var tabt  
 og glæ - den var for- truk - ket. Men  
 må- ske er der al - li- ge - vel ik- ke helt luk- ket og sluk- ket.

Den dansende sommerfugl er måske et lidt respektløst billede af Ska-beren. Men det stående tilbud til tørstende sjæle om levende vand er ikke smidt ned på bordet i et plastic-charteque med et "Take it or leave it!" Snarere med hjertet i hånden og et glimt i øjet af kærlighedens sammen- sværgelse.

1. Vi siger velkommen og fuglene synger. Og vi skal synge for sangen forynger. Og landet ligger i lyden af blåklokkeklange og fugle flokkes i fryd om de smukkeste sange.

Som en dansende sommerfugl strækker Gud sine hænder mod jorden på en strålende morgen så gul og med hjertet i hånden, forsvoren.

2. Og jorden duver i glidende valse og luften fyldes af syngende halse. Og luk så øjnene i mens du synger og sanser og gør så hænderne fri mens du driver og danser.

Som en dansende sommerfugl strækker Gud sine hænder mod jorden på en strålende morgen så gul og med hjertet i hånden, forsvoren.

3. Lad os stå sammen og synge for verden. Lad os gå sammen med håbet mod smerten. Og gå så ikke i skjul trods bekymrede dage. For himlens frieste fugl holder intet tilbage.

Som en dansende sommerfugl strækker Gud sine hænder mod jorden på en strålende morgen så gul og med hjertet i hånden, forsvoren. For Paradis var tabt og glæden var fortrukket. Men måske er der alligevel ikke helt lukket og slukket...

*Tekst: Arne Andreasen, 1995*

*Musik: Jens Nielsen, 1995*