

1. Midt i en him-mel - blå a-pril med grøn-ne for-års-tan - ker og
 sol - skins - gu - le som-mer-smil - hvor rø-de hjer-ter ban - ker og
 gør en ryt - me til en klang i kær - lig - heds - kon - cer - ten. Da
 våg - ner du og er en sang den smuk - ke - ste i ver - den.

Sangen kan undtagelsesvis synges på
 "Septembers himmel er så blå"



Selvfølgelig er meningen med livet stærkt opreklameret. Altså selve det at vi tror, at der skulle være en anden grund end den indlysende. For den indlysende er så indlysende og naiv og barnlig, så vi søger noget andet. Det er dog en god idé at spare flere års spekulationer og depressioner væk ved at erkende det indlysende: Jeg har lige fundet meningen med tilværelsen. Jeg er glad og jeg aner ikke hvorfor. Glad uden anden grund end lige præcis at være her. Og være til. Jeg burde ringe til Ritzaus Bureau, eller Politiken eller Radioavisen god morgen, en midaldrende mand i provinsen fandt her til morgen meningen med tilværelsen. I øjeblikket forhandler han med patentkontoret... Så nemt. Så svært.



1. Midt i en himmelblå april
 med grønne forårstanker
 og solskinsgule sommersmil
 hvor røde hjerter banker
 og gør en rytme til en klang
 i kærlighedskoncerten
 Da vågner du og er en sang
 den smukkeste i verden

2. Den sang er født til evighed
 og født af det der kommer
 for du har fundet kærlighed
 imellem marts og sommer
 Du lukker vintren med et smil
 og trækker af fornuften
 og klær dig i en stram april
 beruser hele luften

3. Og blomster vågner op og er
 i blomst midt i en sætning
 den gode Gud går rundt og ler
 ad Amors pilefletning
 Og drenge blir til store mænd
 med kejtede replikker
 og selv en sortseer kan gå hen
 og blive stjernekygger

4. Og sangen som kan aldrig dø
 kan overvinde smerte
 når ensomhedens tavse ø
 blir landfast med et hjerte
 Så synger himlens fuglekor
 i smukkeste forening
 så blomstrer latteren af jord
 og bliver livets mening

5. Så tag mit hjerte med din sang
 og lån det dine vinger
 og stem min tvivl i håbets klang
 når nye kviste springer
 Du forår giv os sommersmil
 midt i en tvivlsom verden
 midt i en himmelblå april
 i kærlighedskoncerten

Tekst: Arne Andreasen, 2000
 Musik: Jens Nielsen, 2000